



Inhoud

Voorwoord	1
Joodse beeldvorming van Jezus	2
“Ik ben die ik ben door verhalen”	3
Dagtocht naar Antwerpen: “Op zoek naar religieus erfgoed!”	4
Deel de maaltijd: “Oogstmaaltijd”	5
Verschillen in de Evangeliën	6
Weekend Kloosterbezoek – Westmalle Trappisten	7
Avond voor/met de jongeren	8
Liturgisch bloemschikken	9
Manier van bijbellezen	10
Geloofscontactavonden	11
Voltooid leven	12
Sobere maaltijd, wandelingen, diensten	13
Pelgrimeren	14
Wandeling door de duinen	15

Kliederkerk zal dit seizoen zijn op 23 sept, 9 dec, 10 maart en 26 mei van 15.30 tot 17.30 uur.

De bijbelquiz zal waarschijnlijk in oktober of februari worden gehouden.



Voorwoord

Een goed gesprek.

Dat is het motto voor het seizoen 2018-2019, dat de PKN landelijk in de schijnwerpers wil zetten.

De Taakgroep Inspiratie & Bezinning heeft bij de samenstelling van de activiteiten rekening gehouden met dit thema. Er is namelijk altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over zaken die met geloof te maken hebben of om te luisteren naar elkaar... met het doel te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente.

In het gedicht van Hans Bouma wordt dat verwoord.

We hebben geprobeerd om een gevarieerd aanbod voor jong en oud samen te stellen.

Als je ideeën hebt voor het volgende seizoen, geef die dan vooral door aan Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw en Nettie van Trigt.

Wij wensen je veel inspiratie.



Dinsdag 11 september 2018

Deze avond komt dr. Marcel Kemp ons een en ander vertellen over hoe de Joden van nu aankijken tegen Jezus.

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat vanuit het jodendom, door de eeuwen heen, toch interesse is getoond in Jezus, de stichter van het christendom. Vooral als we denken aan de geschiedenis van antisemitisme en vernietiging van het Europese jodendom, waarbij een bepaalde christelijke theologie een grote rol speelde.

Hoe kijkt men in joodse kringen nú tegen Jezus aan? Dat varieert enorm. Het is een interessante vraag of een joodse kijk op Jezus, ook iets kan betekenen in hoe wij Jezus zouden kunnen zien.

Dr. Marcel Kemp (1944) was gemeente-predikant, pastor in het Leyenburg ziekenhuis in Den Haag en woont tegenwoordig in Amersfoort. Hij promoveerde op de betekenis van de joodse uitleg van Genesis 1:26a.

Datum : dinsdag 11 september 2018
Tijd : 19:30 uur (met inloop vanaf 19:15)
Locatie : de Oude Pastorie
Opgeven : niet nodig



Donderdag 4 oktober 2018

Over wat ik heb ontvangen en gegeven, verloren en gewonnen

Het is zomer 1946. In een klein Zuid-Hollands dorp wordt in huize Schelling een jongetje geboren. Zijn ouders geven hem de naam Pieter, vernoemd naar zijn grootvader. Hij groeit op in de polder te midden van koeien en paarden...

Het is herfst 2018. Het jongetje is intussen een 70-plusser. Tussen toen en nu is er veel gepasseerd. Hij kijkt terug op zijn leven. Hij gaat op zoek naar rode draden die in zijn geschiedenis zijn gesponnen. Die draden blijken verhalen te zijn. Verhalen van mensen van gisteren en vandaag, verhalen van Bijbelse figuren. Die verhalen zijn voor hem als brood en wijn, soms als honger en dorst. Ze zijn vuur en ademtocht. Verhalen die hebben gegeven en genomen.

Over die verhalen, waarin zijn eigen verhaal is terug te vinden, komt Piet Schelling vertellen. In een theaterachtige vorm. Serieus en speels. Met ontroering en humor. Hij schrijft: “Ik ben die ik ben door verhalen. Verhalen die ik hoor en zelf vertel. Zij prikkelen mijn fantasie, zij wakkeren mijn hoop aan, zij geven me moed, zij zetten me aan tot dromen, zij corrigeren mijn doen en laten. Sommige schuren pijnlijk langs mijn ziel en andere zijn als balsem op mijn ruwe huid.”

Datum : donderdag 4 oktober 2018
Tijd : 20:00 uur (met inloop vanaf 19:45)
Locatie : in de Oude Kerk
Opgeven : niet nodig



Dagtocht naar Antwerpen: "Op zoek naar religieus erfgoed!"

Zaterdag 13 oktober 2018

Wie gaat er mee op zoek in deze mooie oude stad, naar een geschiedenis die zo met de onze verweven is, ook kerkelijk en daarom zo bijzonder?

We verzamelen bij De Singelhof en vertrekken daar om 8.45u, met een touringcar van Nootboomtours, richting Antwerpen. In de bus wordt koffie geserveerd en ook het een en ander verteld over wat we gaan bezoeken.

Eenmaal in Antwerpen wordt er langs de Schelde geparkeerd en we lopen daarvandaan het centrum in, naar de Markt.

- We bezoeken de "Onze Lieve Vrouwe" Kathedraal, vlakbij de Markt.
- Na dit bezoek lunchen we op de Markt bij Grand Café Du Nord.
- Daarna lopen we een stukje door de stad naar het Museum "Plantin Moretus", het enige museum dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat en waar de eerste Nederlandstalige bijbel is gedrukt. Het is ook nog eens een prachtig gebouw.
- Daarna is er nog een korte, maar heel speciale wandeling door de stad, met prachtige bezienswaardigheden die u niet mag missen omdat ze zo echt bij Antwerpen horen.
- We drinken met elkaar nog een kop koffie om dan de tocht naar Nederland terug te maken.

We hopen rond 18 uur weer thuis te zijn.

Vanwege de oude straten wordt makkelijk schoeisel aangeraden.

Datum : zaterdag 13 oktober 2018

Tijd : 8:45 tot ca. 18:00 uur

Locatie : verzamelen bij De Singelhof

Opgeven : tot 3 oktober, bij Marja Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl /5910607)

Bijdrage : ca 48€ pp, incl. entreprijzen; afhankelijk van het aantal deelnemers



Deel de maaltijd: "Oogstmaaltijd"

Woensdag 7 november 2018

Ook dit jaar wordt weer de Oogstmaaltijd gehouden op onze Dankdag voor "gewas en arbeid", voorafgaande aan de Dankdienst.

Met elkaar van een maaltijd genieten is een fijne ervaring en een goede manier om elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te gaan met tafelgenoten.

Aan deze maaltijd kan iedereen meedoen. Wel worden er mensen gevraagd om (thuis) een deel van dit buffet te willen maken en mee te brengen op deze avond.

Van tevoren horen we graag wie er mee eet en wie er ook wil koken.

In overleg maken we er met elkaar dan een heerlijke gevarieerde maaltijd van, die in twee gangen plaatsvindt, een hoofd- en een nagerecht; de maaltijd wordt afgesloten met koffie en/of thee.

Zo eten we met elkaar op deze dankdag 'al wat het seizoen geeft'.

Als zichtbare oogst kan er die avond ook wat meegebracht worden van eigen grond of voorraadkast. Dit zal later naar de voedselbank gebracht worden.

- Datum : woensdag 7 november 2018
Tijd : 18:00 uur (voor de dankdienst)
Locatie : in de zijbeuk van de Oude Kerk
Opgeven : kokers en eters graag voor 1 november opgeven
bij Marja Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl of 010-5910607)
Bijdrage : € 5,- voor de onkosten (resterend bedrag voor een goed doel)



Woensdag 14 en 28 november 2018

Vier visies op de betekenis van Jezus.

In het Nieuwe Testament zijn vier evangeliën opgenomen. Je zou het vier verhalen kunnen noemen, waarin verteld wordt wat Jezus gedaan en geleerd heeft. Die vier evangeliën kennen grote overeenkomsten, maar ook verschillen. Wim de Ruyter neemt ons hierin mee.

- In alle vier de evangeliën leidt het verhaal tot de climax van het kruis en de opstanding van Jezus. Soms is de tekst van de evangeliën letterlijk hetzelfde. Vooral bij Matteüs, Marcus en Lucas zijn die overeenkomsten frappant.
- Maar er bestaan ook grote verschillen tussen de vier evangeliën. Zo kennen twee evangeliën historische kerstverhalen, die niet met elkaar harmoniseren.
 - Bij Lucas wonen Jozef en Maria in Nazareth en zijn alleen voor de geboorte van Jezus kort in Bethlehem.
 - Bij Matteüs wonen Jozef en Maria in Bethlehem en moeten zij vanwege Herodes vluchten, waarbij ze via Egypte uiteindelijk in Nazareth terechtkomen.
 - Marcus lijkt zich helemaal niet voor kerst te interesseren omdat Jezus pas bij de doop in de Jordaan tot Zoon van God wordt aangenomen.

De evangelisten probeerden om, steeds vanuit een eigen invalshoek, voor de mensen uit hun omgeving duidelijk te maken wat de betekenis van Jezus was.

Die verschillen kunnen ons helpen de afzonderlijke evangeliën beter te begrijpen.

Datum : woensdag 14 en/of 28 november 2018
je kunt op één van beide of op beide avonden komen
Tijd : 20:00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19:45 uur)
Locatie : de Oude Pastorie
Opgeven : niet nodig



Weekend Kloosterbezoek – Westmalle Trappisten

Vrijdag 23 t/m Zondag 25 november 2018

Een kloosterweekend?

Altijd al eens willen doen... maar ja, het leven is vol en druk enz. enz...

Juist, daarom, dan is hier (opnieuw) je kans.

Vorig jaar waren we te gast bij de nonnen in het prachtige klooster in Brecht.

Nu hebben we onszelf uitgenodigd bij de monniken (de trappisten) uit Westmalle in

België, in de “abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle”.

Om tot (religieuze) bezinning te komen en inspiratie op te doen.

En natuurlijk even aan het leven van de monniken te ruiken.

Maar ook om met elkaar deel te nemen aan het gebedsritme binnen de abdij.

Ook zij wonen in een groot, mooi kloostercomplex.

En ja, daar komt het gelijknamige bier vandaan.

Op de site van de abdij <https://www.trappistwestmalle.be> kun je lezen wat de abdij is en doet. “Wat let je om je een paar dagen onder te dompelen in die wereld?”

Er zijn eenpersoonskamers beschikbaar voor de (maximaal 10) deelnemers. Vervoer zal in overleg worden geregeld. Vlak voor vertrek zal er in overleg nog een voorlichtingsuurtje worden gepland om een aantal zaken met elkaar af te stemmen.

Datum : vrijdag 23 t/m zondag 25 november 2018

Locatie : Westmalle in België

Opgeven : bij Ank Quak-van Dijk (pmquak@kabelfoon.nl of 010-5916486)

Bijdrage : ca. € 75,-



Inspiratie en bezinning

Programma 2018-2019
Protestantse Gemeente Maasland

Barbara Broeren
Avond voor/met de jongeren

Zondag 9 december 2018 (vanaf 18:00 uur)

Jong en oud ontmoeten elkaar

Voor wie:

De jongeren van de eetgroep 16+ en 20+ én gemeenteleden die jong van hart zijn en een goed gesprek willen hebben met elkaar.

Activiteiten:

- Soep en broodjes;
- Een introductie op het onderwerp 'De komst van Jezus in deze wereld';
- Een goed gesprek over stellingen of vragen in groepjes, naar aanleiding van het thema.

Deze activiteiten worden door de jongeren en Barbara Broeren samen verder voorbereid.

Barbara Broeren werkt als kerkelijk (jeugd)werker in verschillende gemeentes. Vanuit haar passie voor jongeren én voor de kerk, zoekt zij samen met andere betrokkenen in de kerk naar manieren om jongeren en geloof met elkaar te verbinden.

Datum : zondagavond 9 december 2018
Tijd : 18:00 tot 20:30 uur (begin met soep en een broodje)
Locatie : in de Oude Kerk
Opgeven : graag uiterlijk zondag 2 december, i.v.m. de inkoop van de maaltijd, bij Nettie van Trigt (010-5915626, 06-54994600 of neh.trigt@kpnmail.nl)



Adventstijd 2018 en 40-dagentijd 2019

Ook dit jaar kunnen we in de adventstijd en 40-dagen tijd genieten van prachtige liturgische bloemstukken die door een groepje gemeenteleden met veel liefde en toewijding worden gemaakt.

Met een liturgisch bloemstuk kun je het woord van God weergeven of verduidelijken. Er wordt gebruik gemaakt van de naam en symbolische betekenis of de kleuren van een bloem. Soms worden er ook speciale attributen met een bepaalde betekenis aan het bloemstuk toegevoegd. Steeds wordt de schikking gelinkt aan het Bijbelgedeelte dat op de diverse zondagen centraal staat.

In elke dienst is er een korte toelichting over achtergronden van de schikking.

Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en werkbeschrijvingen uit boekjes en van de ervaringen van de afgelopen jaren of van zelf gekozen symboliek.

We hopen op nieuwe gezichten die hieraan mee willen werken. Als je belangstelling hebt om aan te sluiten bij de mensen die hier vorig jaar aan hebben gewerkt, ben je van harte welkom.

Voor meer informatie kun je terecht bij Carin Sonneveld (carinvliet@gmail.com of 06-42980099).



Donderdag 24 januari 2019

Ad van Nieuwpoort is vaste gast bij het Radio1-programma Nieuws&Co. Hij is predikant in Bloemendaal en heeft diverse boeken geschreven. Op 24 januari komt hij naar Maasland.

Hij gaat dan vertellen en met ons praten over de “manier van bijbellezen”. Hiervoor neemt hij zijn boekje *Uit de tijd* als uitgangspunt.

In dit boekje laat Ad van Nieuwpoort zien hoe bijbelverhalen, als ze gelezen worden als literatuur, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van mensen van nu, of die zichzelf nu gelovig noemen of niet. Oude woorden uit de bijbel komen tot leven bij bijzondere momenten in een mensenleven. Bovendien geven ze een andere kijk op de dingen, in een tijd die gedomineerd wordt door de waan van de dag.

Hij schrijft en spreekt openhartig over zijn passie voor het predikantschap. Hij noemt zichzelf het liefst verhalenverteller, van zowel oude woorden als nieuwe tijden. Voor hem is een predikant iemand die een poging waagt nieuwe tijden te verbinden met oude bronnen. En dat is wat hij doet.

Ad van Nieuwpoort deelt met ons de inspiratie die hij vindt in De Oude Teksten en onderzoekt hoe die ook nu nog betekenis kunnen geven in ons leven.

Datum : donderdag 24 jan 2019
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)
Locatie : de Oude Pastorie
Opgeven : niet nodig



Februari en maart 2019

Er is ook dit jaar weer de mogelijkheid om een geloofscontactavond bij te wonen. Dit jaar is het thema “Een goed gesprek”, het thema van de PKN voor 2018-2019.

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Bij een goed gesprek gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor elkaar. En over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.

Een geloofscontactavond is een ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer tien gemeenteleden bij iemand thuis. We ontmoeten elkaar in informele sfeer. We gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar (voor wie dat wil) iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof.

Dit kan verdiepend en verbindend werken voor een ieder en in onze gemeente. Het gaat hierbij om ontmoeting, bezinning en pastoraat. Deze drie aspecten samen maken gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot meer dan een gewoon gesprek.

De geloofscontactavonden zijn verschillend van opzet. Er zijn avonden met een maaltijd vooraf en ook avonden zonder maaltijd. Ook kan, afhankelijk van het onderwerp, voor een creatieve verwerking gekozen worden. Het thema is voor alle avonden hetzelfde. De avond wordt geleid door één van de ouderlingen en er is ook altijd een predikant aanwezig.

Over de exacte data word je geïnformeerd in één van de uitgaven van Op Weg. Voel je welkom!



Donderdag 4 april 2019

De afgelopen paar jaar kwam het thema voltooid leven en euthanasie vaak in de publiciteit. En nog steeds. Waar staan wij in die discussie? Wat zijn daarbij onze vragen, want dat het thema vragen oproept, is duidelijk.

Als het leven is voltooid, wil ik dan gaan?

Piet Schelling gaat daar op 4 april op in. Dat doet hij op persoonlijk wijze. Hij betreft de mogelijkheid het leven te beëindigen op zichzelf. Hij plaatst dit thema in de breedte: wat betekent het dat ik op een dag doodga?

Hierover verschijnt in 2019 een boek van zijn hand. Hij vertelt daarin over zijn eigen dood. Over wat het met hem doet, dat op een dag zijn leven eindigt. Over de invloed van een naderende dood, op zijn leven nu. Over loslaten en achterlaten en afscheid nemen...

Wij vroegen Piet Schelling de inhoud van zijn lezing aan te kondigen. Hij zei: "Ik ga dood. Deze drie woorden raken me. Allerlei gevoelens en gedachten komen op. Ik ga dood – het is zo vreemd en gewoon tegelijk. Dat kleine zinnetje zweeft door mijn bestaan. Lange tijd heb ik het weggeduwd, maar dat ging niet meer. Door na te denken over het einde kom ik bij het begin en alles wat zich tussen begin en eind bevindt. Alleen vanuit die breedte kan ik kijken naar voltooid leven en euthanasie." Wij zijn benieuwd wat hij ons te zeggen heeft. Uiteraard is er ook gelegenheid om met hem in gesprek te gaan.

Datum : donderdag 4 april 2019
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)
Locatie : de Oude Kerk
Opgeven : niet nodig



Sobere maaltijd, wandelingen, diensten

6 maart t/m 22 april 2019 (40-dagentijd)

In de 40-dagentijd worden diverse activiteiten gepland. De 40-dagentijd begint op Aswoensdag, 6 maart 2019. Pasen is in 2019 op 21 en 22 april.

Sobere maaltijd

Op woensdag 17 april om 18 uur, in de Stille week, wordt de sobere maaltijd gehouden. Deze is in de Oude Kerk, voorafgaand aan de vesper. Aan het eind van de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, bestemd voor een project dat duurzaamheid bevordert. Wil je meehelpen met koken, graag!

Opgeven voor de maaltijd en/of koken kan tot 10 april, bij Annet Vermeer (geervliet@kabelfoon.nl, tel. 06-15 627 421) of bij Marja en Koos Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl, tel. 010-5910607).

Oecumenische wandelmomenten

In de 40-dagentijd, van 6 maart t/m 20 april, worden iedere ochtend (behalve op zondag) wandelingen georganiseerd. Iedere keer vanuit een ander centrum in Midden-Delfland. De wandelingen worden vooraf gegaan door een kort bezinningsmoment en eindigen met een kopje koffie.

Diensten in de 40-dagentijd en de Stille Week

In de 40-dagentijd tot aan Palmpasen (van 6 maart t/m 14 april) wordt, samen met de RK parochie, iedere week éénmaal een viering gehouden op een doordeweekse dag. In de Stille Week (van 15 t/m 20 april) wordt, deels samen met de RK parochie, iedere dag een vesper gehouden.

Voor meer informatie over deze activiteiten kun je te zijner tijd meer lezen in de Op Weg, in de Samen en op de website.



Woensdag 8 mei 2019

Pelgrimeren hoort van oudsher bij het christelijk geloof. Echter bijna alle religies kennen bedevaartsoorden. De Moslims gaan naar Mekka en de Hindoes naar de Ganges. In het Oude Testament lezen we over de pelgrims die naar Jeruzalem reizen. Bekende christelijke bedevaartsoorden zijn o.a. Rome, Lourdes en Santiago de Compostella. In Europa is er een oud netwerk van pelgrimspaden. Het is bijzonder dat de traditionele pelgrimages in het laatste kwart van de 20e eeuw weer opleven. Momenteel lopen er duizenden pelgrims door Europa. Pelgrimeren kan in principe naar elke plaats, het hoeft niet perse een religieus doel te zijn.

Vanwaar die toenemende belangstelling? Is het een reactie op onze drukke en technische wereld, waarbinnen weinig ruimte is voor het spirituele en rust? Wat beleven de hedendaagse pelgrims op hun tochten en op welke wijze zijn zij door hun pelgrimage verrijkt? Ze zeggen wel eens dat ze onderweg meer mens zijn geworden.

Op deze avond zullen enkele pelgrims vertellen over hun tocht. We zijn benieuwd naar hun ervaringen.

Datum : woensdag 8 mei 2019
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)
Locatie : de Oude Pastorie
Opgeven : niet nodig



Wandeling door de duinen

Donderdag 23 mei 2019

Samen wandelen verbindt.

Na een wandeling over het kerkenpad in Maasland, willen we deze keer een wandeling gaan maken door de duinen van Hoek van Holland.

Onderweg is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Ieder jaar reiken we een thema aan met bepaalde vragen, waarover tijdens de wandeling geheel vrijblijvend gesproken kan worden. Deze keer zal het gaan over schepping (natuur) en geloven.

We verzamelen bij de Oude Pastorie aan het Kerkplein. Daar zal ds. Van der Hauw een korte introductie geven over de wandeling en het thema.

Met verschillende auto's vertrekken wij naar de duinen.
Na afloop van de wandeling zullen we in de duinen nog wat met elkaar drinken en napraten, voordat we terugrijden naar Maasland.

Bij iets minder weer kunnen we wat drinken en napraten in de Oude Pastorie.

Zorg voor stevige schoenen.

Datum : donderdag 23 mei 2019

Tijd : 19:30 uur

Locatie : verzamelen bij de Oude Pastorie

Opgeven : voor 19 mei, bij Nettie van Trigt (neh.trigt@kpnmail.nl of 010-5915626)