



*Inhoudsopgave*

---

**Inhoud**

Voorwoord		1
Gebed		2
Beeld van Jezus bij ons en in Kenia	wo 4 okt 2017	3
Dagtocht naar (Schuil) Kerken in Amsterdam	za 21 okt 2017	4
Deel de maaltijd: "Oogstmaaltijd"	wo 1 nov 2017	5
Maarten Luther – Wie was hij?	do 9 nov 2017	6
Vragen die ons allen bezighouden- over het geloof en de toekomst van de kerk	zo 12 nov 2017	7
Weekend Kloosterbezoek naar Brecht, België	vr 17 tm zo 19 nov 2017	8
De relatie tussen Christenen en Moslims	wo 22 nov 2017	9
Liturgisch bloemschikken	dec 2017 en mrt 2018	10
Kerstwandeling 2017 – Deel de kerstgedachte	vr 22 dec 2017	11
Over welke en wiens eenzaamheid	do 11 jan 2018	12
Bijbelquiz	wo 7 of 14 feb 2018	13
Geloofscontactavonden "Kerkproeverij – een open huis"	feb en mrt 2018	14
Over het lijden van mensen en de rol van God daarbij	wo 7 mrt 2018	15
Sobere maaltijd, wandelingen, diensten (40-dagentijd) - met sobere maaltijd op	14 feb tm 31 mrt 2018 wo 28 mrt 2018	16
Persoonlijke vorming – Communiceren kun je leren	wo 11 april 2018	17
Het apocriefe evangelie Thomas	wo 16 mei 2018	18
Wandeling langs het "kerkenpad"	do 31 mei 2018	19

Kliederkerk zal dit seizoen zijn op 22 oktober 2017, 17 december 2017, 11 maart 2018 en 3 juni 2018.



### *Voorwoord*

---

Het landelijke thema van de PKN voor 2017-2018 is: “Kerkproeverij- een open huis”.

Als kerk open huis zijn, mensen uitnodigen, open staan voor elkaar.

In onze gemeente willen we mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten, gelegenheid geven voor bezinning en verbinding en van elkaar te leren.

In dit boekje tref je activiteiten aan die bedoeld zijn om door middel van een gevarieerd aanbod gezamenlijk te groeien in persoonlijk geloof én als kerkelijke gemeente.

Deze activiteiten zijn georganiseerd door de “Taakgroep Inspiratie & Bezinning”.

We hebben geprobeerd om weer een aanbod te maken, waarin voor een ieder één of meerdere interessante onderwerpen te vinden zijn.

Er zijn ook onderdelen waarbij wordt samengewerkt met de RK Parochie.

Wij wensen je veel inspiratie toe in het seizoen 2017-2018.

Als je ideeën hebt voor lezingen of activiteiten in het volgend seizoen of met ons mee wilt denken, neem dan contact op met één van ons.

Marja Dijkshoorn, Marin van Hartingsveldt, Simon van der Hauw en Nettie van Trigt



**Gebed bij de maaltijd - bij het Thema “Kerkproeverij – een open huis”**

**Brood des levens**

We zijn dankbaar voor de zaaitijd en de oogst,  
voor de vreugde van het eten,  
want U Heer bent onze gast.

En we erkennen nederig dat onze tafel is gedekt met veel meer  
dan wat we ons dagelijks brood kunnen noemen.

Ja, Heer, we kunnen niet leven bij brood alleen.

Geef ons in Uzelf het brood des levens.

Verander onze overvloed in offers  
opdat er genoeg zal zijn voor iedereen.

Amen

(uit: Aan tafel! Koken voor groepen in de kerk , Han Wilmink, evt. te bestellen via  
[www.protestantsekerk.nl/webwinkel](http://www.protestantsekerk.nl/webwinkel) ) in het kader van het Thema “Kerkproeverij – een open huis”)



## *Inspiratie en bezinning*

Programma 2017-2018  
Protestantse Gemeente Maasland

### *Heleen Joziase* *Beeld van Jezus bij ons en in Kenia*

---

#### Woensdag 4 oktober 2017

Het Christelijk geloof lijkt op z'n retour in Nederland en we vinden het steeds moeilijker om woorden te vinden voor ons geloof.

In Kenia heeft Heleen Joziase veel vrouwen gesproken over hun geleefde geloof in Jezus. Zij is bezig om deze inzichten te verwerken in een proefschrift.

Graag wil zij met ons in gesprek gaan over de betekenis van Jezus in Kenia en in Nederland, aan de hand van een bijbelstudie over “de Samaritaanse vrouw”.

Heleen Joziase woonde en werkte 5 jaar aan de St. Paul's University in Limuru, Kenia en werkt momenteel voor Stichting Mara, in de ondersteuning van internationale en migrantenkerken in Den Haag.

De avond wordt gehouden in De Magneet en begint om 20:00 uur, met inloop vanaf 19:45. Opgeven is niet nodig.



## *Dagtocht naar (Schuil) Kerken in Amsterdam*

---

### Zaterdag 21 oktober 2017

Wie gaat er mee...?

Een hele dag naar Amsterdam om enkele van de vele kerken te bezoeken met een speciale geschiedenis en functie.

We beginnen de dag met het verzamelen bij De Singelhof om 9.30u en worden dan met een touringcar naar Amsterdam gereden voor een stadstour, gevolgd door een lunch aan de Prins Hendrikkade.

Vandaar zullen we te voet verder gaan om (schuil)kerken met een geschiedenis te bezoeken, met een onderbreking voor een kop koffie of ander drankje in een leuk café.

Rond 17.00u worden we weer opgehaald door onze chauffeur, die ons weer naar Maasland rijdt.

We bezoeken:

- De grote Oude Kerk met zijn verborgen ligging en nog altijd een plek voor verkondiging en ontmoeting. Tevens het oudste gebouw van deze stad.
- Een schuilkerk daar vlakbij, "Ons Lieve Heer op Solder", gebouwd in een woonhuis in de 17e eeuw en gebruikt door Katholieke Amsterdammers.
- De Begijnhofkapel op het Begijnhof, ook een Schuilkerk geweest in de 17e eeuw. Deze wordt ook wel de kerk van het Mirakel genoemd. Een kerk met een verhaal en nog altijd in gebruik door Katholieke broeders.

Vanwege de afstanden wordt gemakkelijk schoeisel aangeraden.

Verder wordt er voor die dag een eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van het aantal deelnemers en of je in het bezit bent van een Museumjaarkaart.

De kosten worden geraamd op ca €45,- pp inclusief intree van beide kerken.

Opgeven kun je bij Marin van Hartingsveldt vóór 1 oktober ([henkenmarin@hetnet.nl](mailto:henkenmarin@hetnet.nl) of 010-5926412). Ook met vragen kun je bij haar terecht.

---



*Deel de maaltijd: "Oogstmaaltijd"*

---

**Woensdag 1 november 2017**

Afgelopen jaar is de "Oogstmaaltijd" succesvol ontvangen, naast de andere eetervaringen in de gemeente. Bijvoorbeeld de "Sobere Maaltijd" en de diverse "Eetgroepen voor jongeren", die enthousiast worden bezocht en gewaardeerd.

Ook dit jaar willen we een maaltijd koppelen aan onze Dankdag: samen een "Oogstmaaltijd" houden, voorafgaand aan de dankdienst voor "gewas en arbeid".

Aan deze maaltijd kan iedereen (tegen geringe vergoeding) meedoen.

Voor deze maaltijd zoeken we ook mensen die van te voren thuis (een deel van) een gerecht willen maken. De kokers kunnen hun eigen producten kopen; daar krijgen ze een vergoeding voor. Wellicht is er iemand die producten gratis wil leveren.

Van te voren horen we graag wie er komt eten en wie wil koken.

- Tijd : Op 1 november om 18.00u (voor de dankdienst)  
Locatie : In de zijbeuk van de Oude Kerk  
Gerechten : Al wat het seizoen ons gegeven heeft, bijv. in twee gangen.  
Een hoofdmaaltijd en een nagerecht, koffie en/of thee.  
Bijdrage : € 5,- voor de onkosten, de rest voor de Voedselbank.

Als zichtbare Oogst kan er die avond ook een product van eigen grond of voorraadkast meegebracht worden, dat we later naar de Voedselbank brengen.

We hopen op een fijne maaltijd met elkaar.

Kokers en eters graag opgeven vóór 18 oktober bij Marja Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl of 010-5910607).



## Donderdag 9 november 2017

De 500e verjaardag van de Reformatie wordt in veel landen gevierd. Duitsland spant hierbij de kroon. In dat land spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Hij keerde zich tegen de afluathandel.

Luther is een man die zeer tot de verbeelding spreekt. Onbeschroomd, weerbaar en dwars tegen de tijdgeest in, spande Luther zich in voor het behoud van de christenheid: “Een gelovige kan alleen rust vinden in Gods genade en niet in zijn werken.” Hij was een gedreven middeleeuwse profeet die tegelijk ook het einde van de middeleeuwen inleidt. De boodschap van Luther bevrijdde veel mensen van hun angst om voor God niet te voldoen.

De vraag is: Wat heeft Luther in 2017 ons nog te zeggen? En wat betekent het om Protestants te zijn?

In de inleiding, met bijpassende beamer-beelden, wordt iets verteld over de grote verandering in het jonge leven van Luther. Hoe kwam hij tot zijn nieuwe inzichten? Vervolgens zal het gaan over zijn kleurrijke persoonlijkheid. Alles stond bij hem onder grote spanning, want hij verwachtte spoedig het wereldeinde.

Er is voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Deze avond wordt geleid door Simon van der Hauw, wordt gehouden in de Oude Pastorie en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven is niet nodig.



*Vragen die ons allen bezighouden- over het geloof en de toekomst van de kerk*

**Zondag 12 november 2017 (vanaf 18:00 uur)**

Het gaat om vragen die door de jongeren van de 20+ eetgroep zijn aangedragen. Anno 2017 verandert er veel. Sommige veranderingen zijn keuzes, andere niet. Dit betekent soms vooruitgang, soms onzekerheid. We hoeven je niet te vertellen dat het geloof en 'kerk zijn' ook veranderen.

Wie heeft daar af en toe geen vragen over? Iedereen toch? 'Vragen' is een prachtig werkwoord. Wie een vraag stelt, zegt eigenlijk: ik weet nog niet alles, ik wil doorgronden, ik wil groeien, ik wil een completer mens worden.

Het is waardevol als er plekken zijn waar we onze vragen met elkaar delen en proberen naar antwoorden te zoeken. Het is dan fijn als mensen van alle leeftijden elkaar ontmoeten. Daar word je meer mens van. Zo'n plek biedt de Protestantse Gemeente Maasland.

We denken na over vragen als 'Hoe geef je het geloof vorm, in de praktijk van alle dag? Hoe doen ouderen dat? Hoe doen jongeren dat? Hoe gaat de kerk er in de toekomst dan uitzien?'

Op zondagavond 12 november 2017 zullen deze vragen de leidraad vormen van een thema-avond van de taakgroep Inspiratie & Bezinning in samenwerking met de Eetgroep 20+. Op deze avond gaan *jongeren en ouderen* het gesprek met elkaar aan. Dominee Piet Schelling wil naar Maasland komen om op die vragen in te gaan. Over wat hij zal vertellen, praten we met elkaar door. *Niet alleen de jongeren* zijn dus welkom, maar *mensen van alle leeftijden*. Van elkaar leren. Dat is wat de jongeren willen. Want naast het inhoudelijke van de avond is dit ook dé gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dat is wat de jongeren graag willen.

We beginnen met broodjes en soep en dan raken we wel met elkaar aan de praat nadat Dominee Piet Schelling enkele denkrichtingen heeft aangereikt.

Je bent welkom om 18:00 uur in De Magneet.

Opgeven in verband met de inkoop van de maaltijd graag uiterlijk zondag 5 november bij Nettie van Trigt (010-5915626 of 06-54994600 of via [neh.trigt@kpnmail.nl](mailto:neh.trigt@kpnmail.nl)).





## *Weekend Kloosterbezoek naar Brecht, België*

---

### Vrijdag 17 t/m Zondag 19 november 2017

Een weekend naar een klooster?

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 november is die kans er. En wel naar het nonnenklooster in Brecht (in België) ofwel de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth. Deze mooie abdij werd in 1950 in gebruik genomen.

In deze oase van rust wonen de 26 zusters van de orde van Trappistinnen. In de weekenden ontvangen zij gasten die de dagelijkse vieringen in de kerk mee kunnen maken. Zelf verblijf je ook in het klooster.

Je bent van harte uitgenodigd voor dit bijzondere en inspirerende weekend.

Er zijn eenpersoonskamers beschikbaar voor de deelnemers.

We hebben op dit moment een reservering voor 6 plaatsen; bij voldoende aanmeldingen zullen we werken met een wachtlijst. Vervoer zal in overleg met de deelnemers worden geregeld.

Vlak voor vertrek zal er in overleg nog een voorlichtingsuurtje worden gepland om een aantal zaken met elkaar af te stemmen.

De kosten zullen ongeveer € 75,-- bedragen. Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij Ank Quak (Burg. Groot Enzeringsingel 65, tel. 010 - 59 164 86).



**Woensdag 22 november 2017**

Er wordt veel beweerd over de islam en moslims.

Wat zou jij over de islam willen weten?

Wat betekent islam? Wat geloven moslims?

Wat denken zij van de Drie-éénheid?

Wat betekent shariah, jihad en hijab?

Hoe ziet een interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen eruit?

En levert zo'n contact wel wat op?

Willem Jansen houdt zich al vele jaren bezig met Christen-Moslim relaties. In Egypte, Pakistan, Kenia heeft hij met moslims geleefd en gewerkt. In Nederland is hij dagelijks bezig met contacten met de islamitische wereld.

Willem werkt voor de Nederlandse Stichting Initiatives of Change en hij is studentenpredikant in Den Haag.

De avond is in De Magneet en begint om 20:00u, met inloop vanaf 19.45u.  
Opgeven is niet nodig.



## Adventstijd 2017 en 40-dagentijd 2018

Afgelopen jaar hebben we in de adventstijd en 40-dagen tijd kunnen genieten van prachtige liturgische bloemstukken die door een groepje gemeenteleden met veel liefde en toewijding zijn gemaakt.

Met een liturgisch bloemstuk kun je het woord van God weergeven of verduidelijken. Er wordt gebruik gemaakt van naam en symbolische betekenis van een bloem of de kleuren. Soms worden er ook speciale attributen met een bepaalde betekenis aan het bloemstuk toegevoegd.

We vinden het fijn vinden dat ook dit jaar in de advent- en 40-dagentijd een liturgisch bloemstuk gepresenteerd kan worden aan de gemeente, gemaakt door gemeenteleden, met achtergronden en uitleg. In de dienst wordt hier dan ook een toelichting op gegeven.

Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en werkbeschrijvingen uit boekjes en van de ervaringen van het afgelopen jaar.

We hopen op nieuwe gezichten die hieraan mee willen werken. Als je belangstelling hebt om aan te sluiten bij de mensen die hier vorig jaar aan hebben gewerkt, ben je van harte welkom.

Voor meer informatie kun je terecht bij Carin Sonneveld ([carinvliet@gmail.com](mailto:carinvliet@gmail.com) of 06-42980099).



## *Kerstwandeling 2017 – Deel de kerstgedachte*

---

### Vrijdag 22 december 2017

Ook dit jaar organiseren de Maaslandse kerken een Kerstwandeling voor de hele Maaslandse bevolking en voor de dorpen om ons heen. Het is al een traditie geworden.

Tijdens de wandeling loop je op eigen gelegenheid van het ene Bijbelse Kersttafereel naar het andere.

Het eerste tafereel speelt zich af in de tempel, waar priester Zacharias te horen krijgt dat hij op hoge leeftijd nog een zoon krijgt. Het laatste speelt zich af in de stal. Zo beleef je de Kerstgeschiedenis wel op een héél bijzondere manier. Onderweg word je verrast door verschillende muzikale onthalen.

We nodigen jou van harte uit voor deze Kerstwandeling. We denken dat dit een laagdrempelige manier van kerk-zijn is. Het is misschien een idee om ook de burens uit te nodigen voor deze activiteit.

De wandeling is bedoeld voor jong en oud. Het is sfeervol, betoverend, grappig, ondeugend en ontroerend. We gebruiken Gods woord als leidraad, en de wandeling is dus zéker rijk aan inhoud.

Aan het einde van de wandeling, in de stal, vragen we een kleine gift ter bestrijding van de onkosten.

Een mooi begin van een lang Kerstweekend.

Je hoort nog waar de start is en hoe laat er gestart kan worden.



*Marinus van den Berg*  
*Over welke en wiens eenzaamheid*

---

**Donderdag 11 januari 2018**

Er is een nieuwe aandacht voor eenzaamheid. De een heeft het over een strijd tegen de eenzaamheid en een ander pleit juist voor de eenzaamheid.

Er is veel spraakverwarring: wanneer noem je jezelf eenzaam en met wie deel je dat? Wanneer noemen anderen je direct of indirect eenzaam en hoe beleef je dat? Is eenzaamheid wel een goed woord of moeten we spreken over vereenzaming en wat leidt tot vereenzaming. Is er ook voorbijgaande eenzaamheid?

Kun je in de kerk ook eenzaam zijn? Dat was een vraag op de Landelijke Pastorale dag van de PKN waar Marinus van den Berg drie workshops mocht leiden.

Wordt eenzaamheid niet te snel en teveel aan ouderen gekoppeld? Een andere vraag is dat de kerk, die van betekenis wil zijn voor mensen in kwetsbare situaties, soms ook zelf ongewenste eenzaamheid veroorzaakt. Kijken we voldoende naar ons zelf?

Lastige vragen om samen over te denken en te praten.

Vorig jaar heeft Marinus van den Berg ons een inspirerende avond bezorgd. Dit jaar komt hij graag met een ander thema bij ons en we vertrouwen erop dat het weer net zo veel de moeite waarde zal zijn.

De avond is in De Magneet en begint om 20:00u, met inloop vanaf 19.45u.  
Opgeven is niet nodig.



### Woensdag 7 of 14 februari 2018

In februari wordt in Maasland de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld.

Al ruim 10 jaar is de quizavond een succes in het hele land. In Maasland wordt dit inmiddels de 5<sup>e</sup> keer! Een gezellige avond met elkaar.

Deelnemers spelen met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit tien ronden met meerkeuzevragen en een finaleronde. Voor de beste speler is bovendien een prijsje beschikbaar.

Kom gezellig meedoen, meedoen is belangrijker dan winnen...

De avond begint om 19:45 uur (vanaf 19:30 uur is er koffie en thee) en is rond 22:00 uur afgelopen.

De toegang is gratis. Wel wordt een collecte gehouden voor het bijbelwerk van het NBG.



## *Inspiratie en bezinning*

Programma 2017-2018  
Protestantse Gemeente Maasland

## *Geloofscontactavonden Kerkproeverij – een open huis*

---

### Februari en maart 2018

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een geloofscontactavond te bezoeken.

Het thema van de avonden zal dit jaar te maken hebben met het landelijke thema van de PKN voor 2017-2018: “Kerkproeverij- een open huis”. Als kerk open huis zijn, mensen uitnodigen, open staan om bij anderen te gaan “proeven”, over overeenkomsten en verschillen.

Bij een geloofscontactavond gaat het om een ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer tien gemeenteleden bij iemand thuis. We ontmoeten elkaar in informele sfeer. We gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar (voor wie dat wil) iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. Dit kan verdiepend en verbindend werken voor een ieder en in onze gemeente.

Het gaat hierbij om ontmoeting, bezinning en pastoraat. Deze drie aspecten samen, maken gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot meer dan een gewoon gesprek.

De avond wordt geleid door één van de ouderlingen en er is ook altijd een predikant aanwezig.

We overwegen om enkele avonden vooraf te laten gaan door een eenvoudige maaltijd (in het kader van “kerkproeverij” in de letterlijke zin van het woord).

Over de exacte data word je in één van de uitgaven van Op Weg geïnformeerd. Voel je welkom!



**Woensdag 7 maart 2018**

**De hemel zwijgt, maar niet in alle talen**

Over het lijden van mensen en de rol van God daarbij

Volg een week lang aandachtig de media. En je wordt bevestigd in wat je al wist: er is veel leed onder mensen. Niet alleen vandaag, het is een gegeven van alle tijden. Het lijden hoort bij het leven, hoor je weleens zeggen. Valt er niet meer te zeggen?

Voor wie gelooft, rijst bij het zien en ervaren van lijden de vraag: speelt God een rol in het lijden van de mens? In elk geval is het de ervaring van velen dat de kwestie van het lijden pijnlijk langs onze godsbeelden schuurt.

Sommige mensen vragen zich af: 'Waarom?' Voor anderen is die vraag onzinnig, omdat niemand het antwoord weet. Zwijgt de hemel te midden van het leed in alle talen, zoals talloze mensen ervaren? Of is er een taal, wellicht van verre, die bij aandachtig luisteren verstaanbaar wordt?

Op deze avond gaat Piet Schelling in op deze kwesties.

De avond worden gehouden in de Magneet en begint om 20.00 uur. Inloop om 19.45 uur met koffie of thee. Opgeven is niet nodig.





## *Sobere maaltijd, wandelingen, diensten*

---

### 14 februari t/m 31 maart 2018 (40-dagentijd)

De 40-dagentijd begint op Aswoensdag, 14 feb 2018. Pasen is in 2018 op 1 en 2 april. In de 40-dagentijd worden diverse activiteiten gepland:

#### **Sobere maaltijd**

Op woensdag 28 maart om 18 uur, in de Stille week, wordt een sobere maaltijd gehouden. Deze is in de Kerk, voorafgaand aan de vesper. Aan het eind van de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die bestemd is voor een project dat duurzaamheid bevordert.

Wil je meehelpen met koken, graag, dan kun je dat ook opgeven. Opgeven voor de maaltijd kan tot 22 maart, door te mailen of te bellen naar Annet Vermeer ([geervliet@kabelfoon.nl](mailto:geervliet@kabelfoon.nl) , tel. 06-15 627 421) of Marja en Koos Dijkshoorn ([dijkshoorn@uitmaasland.nl](mailto:dijkshoorn@uitmaasland.nl) , tel 010-5910607).

#### **Oecumenische wandelmomenten**

In de 40-dagentijd, van 14 feb t/m 31 maart, worden iedere ochtend (behalve op zondag) wandelingen georganiseerd. Iedere keer vanuit een ander centrum in Midden-Delfland. De wandelingen worden vooraf gegaan door een kort bezinningsmoment en eindigen met een kopje koffie.

#### **Diensten in de 40-dagentijd en de Stille Week**

Samen met de RK parochie wordt in de 40-dagentijd tot aan palmpasen (van 14 feb t/m 25 maart) iedere week éénmaal een viering gehouden op een doordeweekse dag. In de Stille Week (van 26 maart t/m 31 maart) wordt, deels samen met de RK parochie, een vesper gehouden.

Voor meer informatie over deze activiteiten kun je te zijner tijd meer lezen in de Op Weg, in de Samen en op de website.



## Woensdag 11 april 2018

Hoe kom je eigenlijk echt met elkaar in gesprek?

We realiseren ons te weinig dat er in verschillende “talen” wordt gesproken. De één praat op een andere manier over geloven dan de ander.

Bepaalde voorstellingen worden als vanzelfsprekend aangenomen. Dit kan tot misverstanden leiden en je kunt je onbegrepen voelen.

In de kerk communiceren we soms armoedig met elkaar.

Echt luisteren is ook nog niet zo gemakkelijk.

Ook wil je soms een drempel over om met iemand in gesprek te komen, maar blijft het gesprek oppervlakkig. Hoe kom je eigenlijk echt met elkaar in gesprek?

Dat soort dingen noemen we communicatie.

We gaan verhelderen hoe het in elkaar zit en op zoek naar hoe je aan de orde kunt stellen wat je werkelijk bezighoudt. Zonder meteen ‘zwaar’ te worden, kun je toch praten over wat je werkelijk bezighoudt. In geloof en maatschappij.

Het gesprek dat in de gemeente gaande gehouden moet worden om werkelijk gemeente van Christus te kunnen zijn, ook in de toekomst.

Renske Oldenboom is studentenpredikant in Delft.

De avond wordt gehouden in De Magneet en we beginnen om 20 uur, met inloop vanaf 19.45 uur. Opgeven is niet nodig.



## Woensdag 16 mei 2018

Avond over het evangelie van Thomas.

Vertellen de evangeliën in de Bijbel ons het volledige verhaal over Jezus Christus? Eeuwenlang stamde alles wat we over Jezus wisten uit het Nieuwe Testament. Weliswaar wisten we uit geschriften van de kerkvaders dat er ooit nog andere evangeliën zijn geweest, die niet in de canon zijn opgenomen. Maar niemand wist van de inhoud van deze geschriften.

Bij toeval werd in 1945 in Egypte een aantal kruiken ontdekt die een complete bibliotheek bleken te bevatten. Eén van de daar gevonden boeken die de meeste aandacht trok, was het Evangelie van Thomas.

Het evangelie van Thomas bevat 114 uitspraken van Jezus. Ongeveer de helft is ons, soms in een iets andere vorm, uit de canonieke evangeliën bekend. Veel geleerden achten de kans groot dat van de andere helft (ons niet eerder bekende aan Jezus toegeschreven uitspraken) een deel inderdaad authentiek kan zijn.

Het evangelie van Thomas dwingt ons dus om over een aantal dingen na te denken. Hoe zit het met de canon van het Nieuwe Testament? Hoort het evangelie van Thomas daar eigenlijk ook bij? Is het evangelie van Thomas inderdaad zo betrouwbaar? Wie was de schrijver die zichzelf Thomas noemt?

Over deze en andere vragen willen wij op deze avond nadenken. Je bent van harte uitgenodigd.

De avond wordt geleid door Wim de Ruyter, wordt gehouden in de Oude Pastorie en begint om 20 uur, met inloop vanaf 19.45 uur. Opgeven is niet nodig.



## *Wandeling langs het “kerkenpad”*

---

### Donderdag 31 mei 2018

Op een, hopelijk mooie, zomeravond, willen we met elkaar een wandeling maken.

In mei 2017 zijn we langs het kerkenpad gewandeld, van de Westgaag, terug naar het dorp. Het was een fijne wandeling op een prachtige voorjaarsavond. Er werd onderweg over van alles gepraat, waaronder over het thema, voor diegenen die dat wilden. Na afloop hebben we gezellig met elkaar geborreld en nagepraat.

Vandaar dat we in 2018 met elkaar over ons andere kerkenpad willen gaan wandelen, Het Doelpad.

Tijdens de wandeling langs het “kerkenpad” is er, geheel vrijblijvend, gelegenheid om te spreken over enkele uitspraken van Maarten Luther.

We verzamelen om 19.30 uur bij de Oude Pastorie aan het kerkplein. Daar zal ds. Van der Hauw een korte introductie geven over het thema van de wandeling.

Vandaar wandelen we via de Trekkade naar de Kwakelweg en over Het Doelpad, dwars door de weilanden, terug naar de Oude Pastorie.

Na de wandeling is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.

Zorg voor stevige schoenen.

Graag opgeven vóór 24 mei bij Nettie van Trigt (neh.trigt@kpnmail.nl of 010-5915626).